

kongre  
izlenimleri 13

## kongre izlenimleri

## IISASS 2013, Vancouver

Prof. Dr. Cumhuri KILINÇER

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD, Edirne



13.sü yapılan ISASS yıllık kongresi 3-5 Nisan 2013 tarihlerinde Vancouver, Kanada'da gerçekleştirildi (2012-Barcelona/İspanya, 2014-Miami, Florida/ABD). Kongreye ülkemizi temsilen ben katıldım. Aşağıda bu kongre ile ilgili izlenimlerimi bulacaksınız.

**ISASS (The International Society for the Advancement of Spine Surgery).** İlk adı SAS (Spine Arthroplasty Society) olan, daha sonra ISASS olarak ad değiştiren bu organizasyon kendisini; *cerrahlar, bilim adamları, mucitler ve diğerleri için; omurgada hareketi koruma, stabilizasyon, yenilikçi teknolojiler, minimal invazif girişimler, biyolojik tedaviler ve diğer temel konuları bağımsız bir platformda tartışmak ve tüm yönleriyle irdeleyerek omurgada hareketi ve işlevi restore etmek ve iyileştirmek üzere kurulmuş, bilimsel ve eğitimsel aktiviteleri olan global bir organizasyon* olarak tanımlamaktadır. 1800 üyesinin 1000'i ABD'den, 800'ü diğer ülkelerdendir ve bölgesel şubeleri (regional chapters) bulunmaktadır. Bu şubeler: Çin, Hindistan, Kore, Güney Amerika, Orta Doğu, Tayvan, ve Türkiye'dir. ISASS Türkiye şubesi SASTürk adıyla 2010'da Dr. Fahir Özer'in çabalarıyla kurularak üye kaydını başlatmış ve 2011 Kasım ayında geniş katılımı ve verimli bir kongre gerçekleştirmiştir.

ISASS, benzer alanda faaliyet gösteren NASS ve AOSpine gibi kuruluşlarla zaman zaman işbirliği, zaman zaman rekabet ilişkisi göstermektedir. ISASS, NASS'a kıyasla daha az üye sayısına ve kaynağa sahip; ancak daha uluslararası bir kurumdur. Biz omurga cerrahları için en büyük farkı ve önemi ise ISASS'ın pür bir cerrah topluluğu oluşudur. NASS ise omurga hastalıklarının bakımı ile ilgili tüm branşların topluluğudur. ISASS omurga cerrahisi ile ilgili yenilikleri ve teknolojik ilerlemeleri rutinine

uygulamak isteyen cerrahlar için son derece uygun bir platform olarak göze çarpmaktadır.

**Vancouver şehri.** Kanadanın British Columbia adlı bölgesinde bulunan, Pasifik kıyısındaki bir iç körfezin kıyısında, nehir ve adacıklar üzerinde kurulmuş, yemyeşil dağ, körfez ve deniz manzaralarına sahip zengin ve çok güzel bir şehir Vancouver. Coğrafyasının güzelliği ve



düzenli altyapısından başka, çok düşük suç oranlarıyla da göze çarpıyor ve defalarca dünyanın en yaşanılabilir şehirlerinden seçilmiş. Uzak doğu asyalı nüfusunun çok fazla oluşu değişik bir hava katıyor. Caddeler bu nüfus gruplarının dükkanları ve lokantalarıyla dolu. Sağlam bir Kuzey Amerika şehri altyapısından başka, hafiften Avrupa şehirlerinin canlılığını da taşıyor.

**ISASS 2013 Toplantısı.** Kongre, şehir merkezinin (downtown) bulunduğu ada üzerinde, körfez kıyısında kurulmuş dev kongre merkezinde düzenlendi. Konuşmaların çoğu ana salonda (bkz. resim) yapıldığından, benzeri bir çok toplantıda yaşadığımız aynı anda bir çok salonda devam eden konuşmaları takip etme ve birinden öbürüne koşturmak zorluğu olmadı. Ana salonda aktivite olmadığı zamanlarda izleyiciler daha küçük 6-7 adet salonda gerçekleştirilen, spesifik konulara adanmış seminer ya da firma çalıştaylarına katıldılar. Firma stand alanında dünyanın belli başlı tüm implant firmaları aktivite gösterdi ve bu alan sürekli doluydu.



Konuşma konularının ve sunulan bildirilerin çoğu, hareketi koruyan sistemlerin (disk protezleri ve dinamik sistemler) ya da yeni bazı füzyon sistemlerinin (örneğin Axialif) uzun dönem sonuçlarına, cost-efektiviteye, minimal invazif tekniklere ve bazı yeni teknolojilere (nanoteknoloji ve biyolojik rejenerasyon sistemleri) dairdi. Özün-

de, ISASS toplantısında değinilen konuların NASS kongresindekilerden fazla farklı olmadığını söyleyebilirim. Diğer branşların (FTR, Radyoloji, Algoloji, vb) spesifik konuları yerine, cerrahinin ve cerrahi tekniklerin ağırlıkta oluşu bir fark olarak göze çarptı. Dünyanın kalburüstü bir çok cerrahisi oradaydı ve NASS'a oranla küçük bir toplantı olmasının avantajıyla sıcak ve teklifsiz bir ortam vardı. Konuşmalara dinleyicilerin yorumları, soruları ve katkıları yüksek orandaydı. Olguların çözümlemesi oturumlarında dünyanın bir çok yerinden gelen önemli cerrahların çeşitli spinal patolojilere yaklaşımlarını örneklerle görme olanağı bulduk ve kafamızdaki soruları tartışabildik. Ana fikrin cerrahinin iyileştirilmesi ve aynı cerrahi hedeflere daha kolay, daha az invazif ve daha güvenli yaklaşım sağlayan yeni teknikler öğrenmek ve tartışmak olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir ortamda bulunmayı, ilerleme hedefleyen her omurga cerrahisine öneririm.

**Türkiye ve ISASS.** Yurtdışındaki önemli bir spinal toplantıya bildiri göndererek katılmak, sonuçlarını göstermek ve bunları tartışmak isteyen cerrah arkadaşlarıma önereceğim bir numaralı toplantı ISASS toplantılarıdır. NASS toplantılarına bildiri kabul ettirmenin ve hele bir sözlü bildiri sunmanın zorluğu malumdur. ISASS'ta bildiri sunmak çok daha kolay. Ülkemizden katılımcılar, ISASS toplantılarında spinal camianın nabzını tutan bir cerrah topluluğuyla bir araya gelebilir ve verimli bir eğitim atmosferinde bulunabilirler. Nisbeten küçük ve derli toplu bir toplantı olması verimi artırıyor. ISASS'ın iyi bir uygulaması da ülkesine göre kayıt ücreti alması ve ABD dışındaki ülkelere indirim yapılabilmesi. Örneğin Türkiyeden katılımcılar 350 USD kayıt ücreti ödüyorlar ki, bu rakam NASS kayıt ücretinin yarısı. Aynı avantaj cemiyete üye olurken de mevcut. Ülkemizden omurga cerrahileri, indirimli bir SAS Türk üyeliği yaptırarak ISASS'ın üyelerinin sahip olduğu tüm avantajları kullanabilirler. Omurga cerrahisi teknolojik ilerlemelerden büyük yarar gören ve sonuçlarını sürekli iyileştiren genç bir branştır. Bu alanda kendisini geliştirmeyi isteyen meslektaşlarıma ISASS aktivitelerini takip etmeyi öneririm.

## Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya

Dr. Doğan GÜNDOĞAN  
İst. Medeniyet Üniversitesi

Astıanlığımın son senesi olmasına rağmen katılmış olduğum Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği kongreleri arasında en çok yararlandığım kongre oldu. Kranial ve spinal cerrahi grubu panellerinden vakaya dayalı görsel olgu sunumları özellikle benim için çok faydalı oldu. Özellikle 'Basal Meningiomas: What Works and what does not', 'Surgical approaches for midline tumors', 'Yüksek Grade Spondilolistezisler', 'Thoracic Disk Herniation: Facts and Myths After 20 Years Experience' adlı panel ve konferanslar ufkumu en çok genişleten konular oldu. Ayrıca Prof. Dr. Gazi Yaşargil hocamızı dinlemek benim için büyük bir onur oldu. Bu kongrede tıp eğitimim

sonrasında nöroşirürji uzmanlığını seçerek ne kadar doğru bir karar verdiğimi daha iyi anladım. Kaldığım beş yıldızlı oteldeki konfor çok iyiydi ve odalar çok temizdi. Her gün farklı çıkan dünya mutfağına özgü açık büfe yemekler ise çok başarılıydı. Özetlemek gerekirse düzenlenen organizasyon her anlamda çok profesyoneldi. Kongrede emeği geçen dernek başkanımız Prof. Dr. Uğur Türe'ye, spinal grup başkanımız Prof. Dr. Ali Arslantaş'a, spinal grup başkan yardımcımız Doç. Dr. Sedat Dalbayrak'a, Türk Nöroşirürji Derneği Üstün Hizmet Ödülü alan sayın Prof. Dr. A. Fahir Özer'e teşekkürü bir borç bilirim.

## 3. Global Spine Kongresi 2013, Hong Kong

Doç. Dr. Deniz KONYA  
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Nöroşirürji AD, Edirne



**Global Spine Organizasyon.** Öncelikle Global Spine Organizasyonu'yla ilgili bilgi vermek istiyorum. AOSpine (AO Foundation) hepimizin bildiği gibi her ne kadar açık olarak belirtilmese de büyük oranda Synthes Firması tarafından desteklenmekteydi. Oldukça kaliteli toplantı ve kurslar düzenleyen AOSpine organizasyonu üzerinde, bu firma desteğinin olumsuz bir etki oluşturduğu da her zaman konuşulan konular arasındaydı. Bu durumdan rahatsız olan AOSpine tek bir firma desteği olmadan tüm dünyayı kapsayan yeni toplantı ve kurslar düzenlemek istiyordu ve işte bu amaçla Global Spine Organizasyon kuruldu. Global Spine Toplantılarının 2 yılda bir farklı ülkelerde yapılmasına karar verildi ve Hong Kong'da 3.sü yapıldı (2009-San Francisco/ABD, 2011- Barcelona/İspanya, 2015-Santiago/Şili).

**Kongre İzlenimlerim.** Toplantıya gerçekten de ismiyle uyumlu olarak Dünya'nın her kıtasında bulunan ülkelerden yaklaşık 1000'in üzerinde omurga cerrahisi (%90) ve temel bilimci (%10) katıldı. Toplantının bilimsel kalitesi bence SSE (Spine Society of Europe) toplantılarından düşük, fakat NASS (North American Spine Society) top-



lantılarından yüksekti. Bildirilerin kalitesi oldukça iyiydi. Oturum başkanlarının ve ana toplantı konuşmacılarının neredeyse tamamının AOSpine eğitimcilerinden oluşması da kongrenin bilimsel değerini artırdı. Türkiye'den sanıyorum 20 civarında omurga cerrahisi toplantıya katıldı. Salonların genellikle dolu olması da toplantı kalitesinin bir göstergesiydi. Ben 3. Kongresini düzenleyen Global Spine Organizasyonu'nu başarılı buldum, bu nedenle hem kendi

bilgilerimi paylaşmak hem de yeni bilgiler öğrenmek adına 2 yıl sonra düzenlenecek toplantıya aynı bu yıl olduğu gibi hem bildiri göndermeyi hem de katılmayı uygun görüyorum. Omurga cerrahisi'yle ilgilenen tüm meslektaşlarıma da katılmayı öneririm.

**Hong-Kong.** Burada uzun uzun Hong Kong tarihçesinden bahsetmeyeceğim ama bildiğiniz gibi Hong Kong Büyük Britanya krallığına bağlı bir ülke-şehir iken 1997 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'ne devredildi ve şu anda Çin'e bağlı özerk bir cumhuriyet. Nüfusun çoğunluğu Çin'li (Taishanese ve Kantonese), fakat dünyanın her yerinden göç etmiş insanlar görmek mümkün. Yerel halkın yine büyük çoğunluğu Budist. Para birimi Hong Kong doları ve değeri yaklaşık olarak 1 Amerikan doları'nın yedide biri. Coğrafi olarak en büyüğü Hong Kong adası olmak üzere 200'den fazla irili ufaklı ada ve Kowloon yarımadasından oluşan bu ülke-şehir, aynı zamanda Kowloon yarımadasıyla Çin anakarası'na bağlı. Üç önemli merkezi var; ikisi Hong Kong adasında Centre ve Causeway bölgesi ve üçüncüsü Kowloon'da bulunan Thim Sha Tsui bölgesi. Çok gelişmiş bir metro ağı var, fakat taksi'leri kalitesiz olsa da fiyatı ucuz, dolayısıyla taksiyle de her yere ulaşmak mümkün. Trafik İngiliz etkisinden dolayı bize göre ters olarak akmakta, dolayısıyla araba kiralamayı pek tavsiye etmem. İklim yaz-kış sıcak, bahar ayları yağmurlu, yazın çok sıcak ve nemli olduğu için genelde kış ayları ziyaret için daha uygun. Şehir düzlük alanı olmadığı için ve düzlük alanlar sadece denizi doldurarak oluşturulduğu için dikine büyümüş bir şehir ve her yerde ince-uzun binalar var (emlak fiyatları oldukça yüksek).

Hong-Kong uzak doğu'nun en önemli ticaret ve liman şehirlerinden birisi bu nedenle de oldukça zengin bir şehir. Dünyada bir çok zengin ülke ve şehri ziyaret etmiş bir kişi olarak bu kadar lüks mağazayı hiç bir şehirde bu kadar yoğun oranda görmedim. Bu nedenle alışveriş meraklısı

eşleri olan meslektaşlarımızı buraya eşleriyle gitmeden önce uyarmakta fayda var. Lüks mağazaların yanında oldukça uygun fiyata da tekstilden, elektronik eşyaya her şeyi bulmak mümkün. Uzak doğu mutfağı (Kantonese) başta olmak üzere tüm dünya ülke mutfaklarını bulmak mümkün, bu nedenle yemek konusunda sıkıntı yok. Özet olarak Hong Kong oldukça canlı ve hareketli bir şehir bu nedenle gidip görmekte fayda var.

