

Dr. Mehmet Seçer

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Alanya

Söyleşi / Interview

USTALARDAN HAYATA DAİR... ZEKİ ORAL

1

Sayın Hocam kendinizden kısaca bahsedermisiniz?

1940 Anamur doğumluyum. İlk ve orta okulu Anamur'da bitirdim. Bursa Erkek Lisesinden mezun oldum. İstanbul Tıp Fakültesini 1966'da bitirdim. Bu senenin sonunda Hacettepe'de nöroşirürji ihtisasına başladım. 1977'de ihtisası bitirdikten sonra Kasımpaşa Deniz Hastanesinde yedek subaylık yaptım. Daha sonra Taksim Hastanesinde göreve başladım. Tam gün yasası nedeniyle ayrıldım. Bir süre serbest çalıştım. Yıldırım Aktuna'nın başhekimliği zamanında onun ısrarı ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesinde klinik şefi olarak göreve başladım, 20 yıl görevden sonrası emekli oldum.

2

Neden nöroşirürjiyi seçtiniz?

Tıp fakültesini bitirdikten sonra Ankara'ya geldim. Hacettepe'de ihtisas yapan rahmetli Eşref Tel ile tanıştım. Onun ısrarı ile önce misafir olarak başladım. Çok hoşuma gittiği için devam ettim. Çok ağır tempo olmasına rağmen çok zevkle çalıştım. Nöroşirürji ağır bir branştır. Bizim zamanımızda daha ağırdı. İnce ince hasta muayene eder, miyelo ve anjio yapardık. Şimdi MR ve Bilgisayarlı tomografi var ve herşey kolaylaştı. Biz hastaya anjio yaptıktan sonra Taveras'ın cerrahi atlası ile tümör lokalizasyonu yapardık. Sevmezsen beyin cerrahi yapılmaz. Ağır olsa da, sevdiğin için yorulmazsın. Ameliyatlar uzun sürse de; güzel olduğunda - hasta iyi olduğunda, işini sevdiğin için yorgunluk hissetmezsin.



3

Sizi tanıyanlar ve ihtisas alan öğrencileriniz sizden övgü ile bahsediyorlar. Eğitim olarak bu başarıya neye borçlusunuz?

20 yıl çalıştığım Bakırköy Ruh ve Sinir hastanesinde işimi hep ciddiye alırdım. İş dışında hayatı da o kadar tiye alırdım. Odamın kapısı asistan ve personele hep açıktı. Her şey şeffaftı, personel ve asistanlarla bir aile gibiydik. Eğitim verdiğim arkadaşların doçent, profesör olduklarını duymaktan mutlu oluyorum. Keyifli hekimlik yaptım. Hekim olarak ölmek istemedim. Çünkü hep dert dinliyorsun. Bir farklı



boyutta da yaşamak istedim. Bunun için Anamur nimet oldu. Burada doğmam nedeniyle rahatça geldim. Rahmetli Semih şef yardımcım idi. Semih emeklilikten ne anladın diye sordu? Gayet samimi olarak, “insan eşini emeklilikten sonra tanıyormuş” dedim.

4

Bir trafik kazası geçirmişsiniz ve beyin ameliyatı olmuşsunuz?

2012 yılında emekli olduktan sonra Bozüyük’de trafik kazası geçirdim. Olayı hayal meyal hatırlıyorum. Eskişehir’de üniversitede Prof. Dr. Ali Arslantaş epidural hematoma nedeniyle beni opere etmiş. İlhan Elmacı, Lütfü ve Ali Kemal İstanbul’dan Eskişehir’e geldiler. Ameliyat sonrası İstanbul’a kendi hastanem olan Bakırköy’e geldim. Ertesi gün İlhan çalıştığı Acıbadem hastanesine aldırdı. Arayıp soran arkadaşlara, evim Etiler’de olması nedeniyle “eve bir durak kaldı” diyordum. Daha sonra kolon kanseri nedeniyle opere oldum. Emekli olduktan sonra insanların son kullanma tarihi geçiyor diyorlar. Ancak hastalığımda benimle ilgilenen bu arkadaşlar itibarın önemini gösterdiler. Tükenmeyen sermaye itibardır. Bu nedenle çok mutluyum.

Hastalık döneminde insan çevresindekilerin kendisi için neler yapabileceğini daha iyi görüyor. Benim hayat felsefemde sevdiğim sözlerden biri; eldeki kuş, çalıda ki kuştan iyidir. İki kuş peşinde koşulmaz. Ben hadiseleri doğal olarak görürüm; Ali’ye - Veli’ye olan Zeki’ye de olabilir. Emeklilik sonrası problemler başlıyor ama şimdi çok iyiyim, bir şikâyetim yok.

5

Emeklilik sonrası mutluluğunuzu Anamur’a dönmeye mi bağlıyorsunuz?

Doğa ile uğraşmak önemli rol oynadı. Emeklilikten 1 sene önce muz serası yaptırdım. Ziraat amatörce yapılırsa çok zevklidir. Arkadaşlar Anamur’da ne kadar kalacaksın diye sorduğunda 6 ay Anamur, 6 ay İstanbul’da kalacağım dedim. Ancak en iyisini, özellikle geçiş dönemlerini toplum hatırlatır. Gençlikte abi abi diyenler bir süre sonra amca demeye başlarlar. Otobüse binerken yardıma ihtiyacım olursa 10 ay Anamur 2 ay İstanbul ancak otobüse kucakta binersen emri hak vakıf oluncaya kadar Anamur’da kalırım. Muz serası beni çok oyaladı. Bol bol kitap okuyorum. Sonra evin önündeki bahçeye yöneldim. Yeğenlerimden bir tanesi kümes yaptırdı; 2 tavuk ve bir horoz koyduk, iyi meşgale oldular.

Yaşamda çok ileri tarihe program yapılmaz. Uzun dönemde Anamur’a dönme planım vardı, Onu gerçekleştirdim. Ancak şartlara göre hareket edeceksin. Karşılaştığın olayları özümseyeceksin. Bunu Aziz Nesin’in kitaplarından edindim. Bir arkadaş vefat etti Zincirlikuyu’da defin edilecek. Taksici bindim. Taksici ölen neyin olurdu diye sordu? Ölen arkadaşım dedim taksici güldü. Şükret dedi arkadaşın senin cenazene gelmiyor. Bu arada ev arkadaşım hasta oldu tekerlekli sandalyede. Onun kızının düğünü vardı. Düğünde elleri iyi çalışmadığından arkadaşına yemek yedirdiyordum. O sırada aklıma şoför hikayesi geldi. Arkadaşım neden gülüyorsun dediğinde hikâyeyi anlattım. Yemek yediren ben olduğum için seviniyorum dedim ve hep beraber güldük.